

## Vraag het aan Morya



### Wees open voor subtiele dingen

“Vanzelfsprekend is er ook een verschil tussen het ene jaar en het andere: de sterren en de planeten staan anders waardoor de energieën verschillend zijn. Weet dat het allemaal in opbouw is. Het is een structuur die aangelegd wordt en niet alleen te maken heeft met de aarde, maar ook met andere planeten en in feite met de kosmos. Dit is een heel groot gebeuren waarin je kan beginnen te geloven. Als je daarvoor open komt, krijg je een ruim leven en ga je verder kijken dan gewoonlijk en kom je open voor zoveel meer. Dit zijn uiteraard subtiele dingen.

Het heeft de betekenis van een subjectief ervaren dat steeds meer ontwikkeld en verfijnd kan worden. Je kan het niet uit boeken leren, noch delen met om het even wie. Want als je eenmaal de heel grote fijngevoeligheid hebt ontwikkeld die in potentie aanwezig is in jou, zal je dingen kunnen horen die niet te horen zijn, dingen kunnen ruiken die niet te ruiken zijn en dingen kunnen zien die niet te zien zijn. Op dat moment overstijgt je je eigen zintuigen en krijg je een nieuw zintuig, dat veel ruimer kijkt, voelt, ziet, hoort, en noem maar op.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 12: ‘Wat moet ik doen?’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 390

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---